

PERSTEKST DUYNWAKE 2018

Duynwake is een tweejaarlijks evenement in Bredene aan zee en vindt dit jaar plaats op **zaterdag 7 juli**. Duynwake is een **festival met een boodschap**, christelijk geïnspireerd, maar toegankelijk voor een breed publiek, jong en oud, toeristen en inwoners van Bredene, gelovigen en niet-gelovigen.

Duynwake 2018 start dit jaar om 16.00 u. in de Klemskerkestraat met **animatie** en een **workshop 'tekenen en schilderen rond de zee' voor kinderen** i.s.m. Kunstkring Arte4. Tijdens de eucharistieviering in de Visserskapel om 18.00 u. willen we de overleden vissers en zeelieden uit Bredene herdenken. Deze vissersmis wordt opgeluisterd door Speelgroep Ocarina. In processie stappen we nadien naar het strand, waar een **evocatie** plaatsvindt om 19.30 u. aan de vloedlijn ter hoogte van Strandpost 6. Dansstudio Severine, Danscompagnie o.l.v. Silke Crombez en Theatergroep Ruach geven op een eigentijdse wijze invulling aan het thema 'Storm voor de stilte'. Een visueel spektakel met dans, poëzie en toneel, waarbij ook hulde gebracht wordt aan al wie op zee het leven liet. We vragen de zegen over de zee en al wie haar bevaart. Na de evocatie ontmoeten we elkaar in de Klemskerkestraat. Je kunt er genieten van ambachten en hobby's die met zee en visserij te maken hebben. Folkloregroep De Korre, Kunstkring Arte4, Modelbouw Vriendenkring Bredene, de Oostendse Visbakkers e.a. vormen mee het decor van dit **gezellig samenzijn**. Met muziek, Blonde Betsy, gebakken vis en ander lekkers uit de zee maar vooral met ruimte voor ontmoeting maken we van dit evenement een geslaagde zomeravond voor iedereen.

Om 21.00 u. volgt een optreden van **Follia!**

Follia! is feest. Gezonde muzikale gekte, gedistilleerd uit de wijde wereld en gebotteld in België. De muziek van Follia! is uniek en verdraagt geen stempel. Eigen composities in eigentijdse arrangementen. Een waarlijk zintuig strelende wereldreis. Muziek die moeiteloos moduleert van sexy en snedig naar snedig en snel. Van traditioneel naar experimenteel. Grenzen die vervagen, genres die versmelten... Een organische mix van rocky folk en groovy powerjazz, van pop en ska tot reggae en rap, van funky dansnummers met oriëntaalse vocalen tot trage songs met een oud-Europese 'touch' en psychedelische viool 'distortions'.

Het **project 'Storm voor de stilte'** vormt met film en foto's van Dajo Van den Bussche, een eigen-zinnige creatie rond de woorden 'STORM' en 'STILTE' en een creatieve inbreng van leerlingen uit de scholen van Bredene dé blikvanger op het terrein.

Duynwake is kortom een gezellig, zingevend festival en vindt plaats in de voor de gelegenheid verkeersvrije Klemskerkestraat in Bredene-Duinen. Een ideaal avondje uit en bovendien... **gratis toegankelijk**.

Duynwake 2018 is een organisatie van de federatie Bredene-Vuurtoren i.s.m. de gemeente Bredene.

www.duynwake.be / Facebookpagina 'Duynwake 2018'

Info en contact:

Duynwake 2018
Breendonkiaan 2a
8450 Bredene

059 23 68 06
0499 43 43 64